

*Wat je in je hart bewaart,  
raak je nooit meer kwijt*

Dankbare herinnering aan

De heer

# Jozef “Jef” Alenus

Geboren te Hasselt op 16 september 1930  
en er zachtjes ingeslapen  
in het Jessa Ziekenhuis (Campus Salvator)  
op dinsdag 26 juli 2022.

Droog je tranen - ik ben bij je  
Ook al kun je mij niet zien  
Maar ik denk dat als je blij bent  
Je mij kunt voelen.

Droog je tranen - ik ben bij je  
En laat je nooit alleen  
Want wanneer je veel verdriet hebt  
Ben ik altijd om je heen

Droog je tranen - ik ben bij je  
Ik ben nooit echt weggegaan  
Ik verliet alleen mijn lichaam  
Maar ik blijf altijd naast je staan

Droog je tranen - ik ben bij je  
Heb vertrouwen - het is goed  
Jij mag leven op aarde  
Tot je mij straks weer ontmoet

Voor elk klein gebaar waardoor je het leven van  
Jef gelukkig maakte,  
voor je steun en medeleven, nu bij zijn heengaan,  
danken wij u van harte.



Sint-Hubertusplein 5, 3500 Hasselt | 011/965.964  
Reyerstraat 51, 3540 Schulen (Herk-de-Stad) | 013/555.780  
info@uitvaartcentrumbeutels.be

**Online condoleren : [www.uitvaartcentrumbeutels.be](http://www.uitvaartcentrumbeutels.be)**

